

## 49 Charlie Wemel

Het volgende chakra dat wij tegenkomen als wij langs de wervelkolom naar boven gaan, is het keelchakra, dat wordt verbeeld door Charlie Wemel. Dit chakra is verbonden met de schildklier en de keelholte. Het keelchakra beïnvloedt de keelholte in hoge mate, daarom is dit chakra in evenwicht met onze spraak.

Wij beseffen dit waarschijnlijk niet, maar de spraak is ons meest krachtige magisch vermogen. De lezers van *Harry Potter* zullen weten hoe uiterst belangrijk de spraak is in de toverkunst, maar denken wij ooit na over de gevolgen die onze spraak op onze omgeving heeft? Bedenken wij ooit welke ongelooflijk diepe en pijnlijke wonden onze woorden kunnen veroorzaken? Beseffen wij dat onze woorden zelfs het leven van mensen kunnen vernietigen? Denken wij over de pijn die wordt veroorzaakt door sarcasme, leugens of plagerijen? Staan wij erbij stil hoe woorden kunnen worden gebruikt om te bedriegen? Overwegen wij hoe vernietigend kritiek kan zijn? Of hoe wij op beesten lijken wanneer wij ruzie maken? En bovendien: hoe velen van ons storten maar al te vaak een stroom van woorden uit, als een heftige diarree? Met andere woorden: hoezeer verknoeien wij ons meest krachtige magische vermogen? Ook occultisme maakt gebruik van de spraak. Maar die wordt dan gebruikt om de spreker extra stevig vast te nagelen aan het gevallen universum, de wereld van Voldemort.

De alchemist daarentegen maakt gebruik van de spraak om zichzelf te bevrijden! In het vorige hoofdstuk schreef ik dat de mens twee vermogens tot zijn beschikking heeft, om zich te bevrijden en onsterfelijk te worden. Dit wordt verklaard door Hermes Trismegistus in zijn dertiende boek van het *Corpus Hermeticum*. Deze twee vermogens worden genoemd: het gezuiverde hart en het woord of de spraak. Zij worden respectievelijk gesymboliseerd door het schild en het zwaard van de ridder van de heilige Graal. In *Harry Potter* worden zij verpersoonlijkt door Percy en Charlie. Alvorens de alchemist het zwaard kan gaan smeden, moet hij eerst zijn hart zuiveren. Percy moet zijn ambities opgeven en voortaan loyaal zijn aan Harry. Wanneer het hartheiligdom zuiver en schoon is en vrij van egocentrische motieven, kan het tweede onsterfelijk vermogen worden gesmeed. Dit is een geweldig scheppend vermogen, waarmee de alchemist al zijn negatieve eigenschappen kan vernietigen. Het goddelijk prana (Harry) concentreert zich intens in het strottenhoofd. Het keelchakra gaat werken op een nieuwe manier, met grote kracht. Wanneer 'het woord' in de alchemist is geboren, kan de heilige geest indalen in de ziel en haar huwen. Dan kan de alchemische bruiloft beginnen.

Het woord wordt gesymboliseerd door het zwaard, vanwege de macht en de kracht die dit magisch vermogen verleent aan de wedergeboren, onsterfelijke zoon van God. Zoals de hoorn van de eenhoorn de nieuwe wil symboliseert, wordt de nieuwe spraak

gesymboliseerd door een tweesnijdend zwaard, dat komt uit de mond van de goddelijke mens.

Deze mens wordt gezien door Johannes op Patmos: '...iemand als een mensenzoon, [...] en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard'. De mens met dit zwaard 'in zijn mond' bezit het vernieuwde keelchakra en in hem zijn de heilige geest en de ziel gehuwd. Als hij spreekt, scheppen zijn woorden werkelijk wat hij zegt. Als hij bijvoorbeeld tot een zieke zegt: 'Word gezond', dan zal die mens gezond worden. Dit zwaard zal echter nooit gebruikt worden voor wereldse doeleinden. Het zal alleen worden gebruikt om de wil van God te doen. Als de gebruiker het lichtzinnig zou gebruiken zou hij hetzelfde doen wat vroeger de val veroorzaakt heeft.